



## NABLUS

Nablus, beläget på norra delen av Västbanken, är en av de större städerna här. I Nablus<sup>1</sup> finns en gammal stadskärna och en souk (marknad) som många tycker är den bästa på Västbanken. I och strax utanför Nablus, finns det tre flyktingläger, Balata, Askar<sup>2</sup> och Beit alMa'. Under andra intifadan förekom det mycket stridigheter i Nablus, mellan israelisk militär och palestinska militanta grupper.<sup>3</sup> Situationen är mycket lugnare nu, men den kan ändra sig fort. Påskdagen 2011, gick en grupp israeliska bosättare in i Nablus utan att ha kontrollerat läget först. Detta resulterade i en våldsam konfrontation mellan palestinsk polis och bosättare, och en bosättare dödades<sup>4</sup>.

Balata camp (Balata betyder klippa) är ca två kvadratkilometer stort och har 25000 invånare.<sup>5</sup> Det byggdes av FN 1948, för flyktingar från 65 olika byar runt Jaffa. Jaffa ligger i nuvarande Israel. Från början var det ett tältläger, eftersom myndigheterna ansåg att flyktingfrågan säkert skulle vara snabb att lösa. Men allt eftersom tiden gick, insåg man att det inte var någon lättlost fråga, och man



byggde vanliga hus. Husen ligger så tätt, att det knappt går att möta en annan gående. Ofta bor man i en grupp, i samhörighet med flyktingar från samma område som man själv kommer från. Alla som härstammar från tex Jaffa<sup>6</sup> bor i ett område.

Människorna i Balata har alltid varit politiskt aktiva. Här bildades 1994 den första gruppen på Västbanken, som försvarar flyktingars rättigheter.<sup>7</sup> Under andra intifadan<sup>8</sup> var Balata under stark press från den israeliska armén, och många stridigheter utkämpades här. Arbetslösheten i Balata är ca 25%. Det är en ung befolkning i Balata, 40% är 0-14 år.<sup>9</sup>

Det var i området med flyktingar från Jaffa, som jag träffade Sousan. Sousan är född i Balata, är gift och har tre barn. Hon berättar om trångt boende, ingenstans att leka för barnen, arbetslöshet och uppgivenhet. Skolorna i Balata är överfulla av barn, eftersom familjerna växer. Hälsovården är undermålig. Det finns inte så mycket mediciner som behövs. Vattnet är dåligt, eftersom rören är gamla och ofta går sönder. Avloppssystemet fungerar dåligt. Balata är ett ställe som Sousan vill

1 Vill du läsa mer om Nablus så finns det på wikipedia. [sv.wikipedia.org/wiki/Nablus](http://sv.wikipedia.org/wiki/Nablus) eller på [www.nablusguide.com](http://www.nablusguide.com)

2 I Askar finns ett dans och musik projekt. Läs om det på [www.palestinagrupperna.se/dans-och-musik-i-askar-camp](http://www.palestinagrupperna.se/dans-och-musik-i-askar-camp)

3 [www.tommyhansen.se/images.php?category=64](http://www.tommyhansen.se/images.php?category=64)

4 [israelnyheter.blogspot.co.il/2011/04/paskhandelser.html](http://israelnyheter.blogspot.co.il/2011/04/paskhandelser.html)

5 Läs mer på <http://www.un.org/unrwa/refugees/westbank/balata.html>

6 Om Jaffa på [www.wikipedia.org/wiki/Jaffa](http://www.wikipedia.org/wiki/Jaffa)

7 [www.unrwa.org/etemplate.php?id=109](http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=109)

8 [www.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa-intifadan](http://www.wikipedia.org/wiki/Al-Aqsa-intifadan)

9 [www.unrwa.org/etemplate.php?id=109](http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=109)

lämna så fort det går. Hon har en strimma hopp, för hennes man har fått jobb i Ramallah. De försöker spara, för att så småningom kunna köpa ett hus i Nablus. Sousan är universitetsutbildad, men kan inte jobba pga barnen.

Jag träffade också Soussans mamma, Aisha, en kvinna på 64 år. Hon föddes i Nablus, och träffade sin man där. Han kom som flykting från Jaffa till Balata, när han var 12 år. Balata camp har varit deras hem sedan de gifte sig, och tillsammans har de 3 döttrar. Ajscha säger, att även om förhållandena är mycket dåliga nu, så var de värre förr. Men det är svårt att inte ha något land och inte ha några pengar.



Aisha och Ibtisam

I anslutning till Balata, finns ett kvinnocenter. Det startades av frivilligarbetare, för att stärka kvinnorna i Balata. På centret ges det kurser i matlagning, kurser i att göra frisyrier och att sminka, kurser i hantverk och också en kurs där kvinnorna får lära sig att göra film. Allt görs för att stärka kvinnornas självkänsla, och ge dem omväxling i deras vardag. På centret finns också ett gym, där kvinnorna kan cykla, ha aerobics och röra sig till musik, Det finns inte så många möjligheter för palestinska kvinnor att motionera, så det här gymmet betyder oerhört mycket för många. Inte bara för motionens skull, utan också för att möta andra och koppla av.

Alla jobbar frivilligt på kvinnocentret. Det gör också Ibtisam. Hon har ett stort varmt leende, och det lyser ur hennes ögon. Därför passar hennes namn perfekt till henne. Ibtisam betyder nämligen leende. Och Ibtisam har anledning att le. Hon har träffat en palestiniere från Kanarieöarna, när han var på centret och jobbade med ett filmprojekt. Till våren ska hon flytta till honom och gifta sig. Hennes framtid är ljus.



Ibtisam=leende

Nablus är en stad som sjuder av liv och som växer hela tiden. Men det är också en stad att vara försiktig i. Plötsligt kan en konflikt blossa upp och det finns mycket under den lugna ytan.

Eva-Marie Håkansson, Yanoun